



naar Pasen

Op weg



lijkdooiplaat

Na twee dagen gaan een aantal vrouwen op weg naar het graf, om het lichaam van de Heere Jezus te verzorgen. Ze hielden veel van Jezus en zijn heel verdrietig, omdat hun Heere niet meer leeft. Bij het graf aangekomen zien ze dat de zware steen weggerold is! Het graf is leeg! Een engel staat bij het graf. Hij vertelt de vrouwen dat ze niet bang hoeven te zijn, want Jezus leeft! Hij is opgestaan!

Het allergrootste wonder ooit is hier gebeurd. Jezus was dood, maar is weer levend geworden! Hij is sterker dan de dood. Dat Hij is opgestaan betekent ook dat Hij je het geloof in Hem kan geven. Geloven betekent dat je verdriet hebt over je zonden, dat je vertrouwt op Zijn vergeving alleen en leeft naar Zijn wil. Een paar weken nadat Hij opstond uit het graf is Jezus naar Zijn Vader in de hemel gegaan. Nu leeft Hij daar voor altijd. Hij wil dat jij in Hem gelooft en bij Hem hoort. Hij wil ook jouw Redder zijn! Hij wil ook jou liefde tot God geven.

Vertel Hem maar wat jou bezighoudt en vraag Hem of hij de zonden in jouw leven wil vergeven, zodat je voor altijd mag leven met Hem.

Stappenplan

Stap 1: Lees het verhaal over Goede Vrijdag en Pasen. **Stap 2:** Zie je de gekleurde zinnen? Deze vind je terug op de plaatjes hiernaast. **Stap 3:** Kleur de losse plaatjes en de achtergrond in en knip ze uit. **Stap 4:** Neem een lege (schoenen)doos en lijm eerst de achtergrond erin en vervolgens de andere plaatjes. **Stap 5:** Maak aan de voorzijde een kijkgaatje in de doos. **Stap 6:** Heeft de doos een deksel? Knip daar dan een opening in voor licht, of prik heel veel gaatjes. **Stap 7:** Je kijkdoos is klaar!

Op weg naar Pasen

Ben jij wel eens op reis geweest? Dan bedenk je van te voren welke route je moet nemen om op je bestemming aan te komen. Nu het bijna Pasen is, volgen we de 'route' die de Heere Jezus ging in de laatste dagen van Zijn leven. Deze route kun je ook terugvinden in de Bijbel. Daarin staat alles in opgeschreven over het leven van Jezus op de aarde.

Jezus was op de aarde om mensen te redden van de zonde. God wil dat wij Hem en ook de mensen om ons heen liefhebben. Maar wij doen vaak liever wat we zelf belangrijk vinden. Dat heet zonde. In plaats van liefde, blijdschap en vrede, komt er pijn, verdriet en onrust in ons leven. Dat is de straf die hoort bij de zonde die we doen. Maar God heeft de mensen teveel lief om dat te laten gebeuren. Daarom beloofde Hij al helemaal aan het begin van de Bijbel dat Hij Zijn Zoon zou sturen, Die gestraft zou worden voor de zonden van de mensen.

De weg die Jezus op aarde ging was geen gemakkelijke weg. Hij ging op weg naar Golgotha om te sterven aan een kruis. Dit was vroeger de zwaarste straf die je kon krijgen. Hij kreeg deze straf, terwijl Hij helemaal niets verkeerd had gedaan! Toch noemen we de dag dat de Heere Jezus aan het kruis stierf een goede dag: Goede Vrijdag. Weet je waarom? Jezus droeg de straf voor de zonden aan het kruis. Hij kan en wil ook jouw zonden vergeven. Hij wil jou een leven met de Heere God geven. Dan is je leven gered!

Nadat de Heere Jezus gestorven is, halen Zijn vrienden Hem voorzichtig van het kruis af, wikkelen Zijn lichaam in doeken en leggen Hem in een graf. Dit was een soort kamer, die uitgehakt was in een rots. Soldaten rollen een zware steen voor de opening in het graf en gaan er bij op wacht staan. Niemand kan er meer in of uit.

