

Zonde en schuld a.d.v. Zacheüs

Neem een blad wit papier en allerlei kleuren wasco/vetkrijt. Kleur het hele witte papier (stevig en goed dicht) in met allerlei prachtige kleuren: we zijn prachtig en wonderlijk geschapen, naar Gods beeld en tot Gods eer.

Neem nu een zwart vetkrijtje en kleur met zwart het hele gekleurde vel in: de zonde is in de wereld gekomen. We zijn uit die prachtige staat in het paradijs gevallen. Zacheüs leefde ook in zonde.

Neem vervolgens een schaar of iets anders met een uiteinde waarmee je kunt krassen. 'Teken' iets moois op het zwarte vel (kras het zwarte vetkrijt weg) en zie hoe de prachtige kleuren daarmee weer een beetje tevoorschijn komen. Teken bijvoorbeeld een kruis op een heuvel (Golgotha) of een mooie kroon (de Middelaarskroon van Christus): wij kunnen door Christus van onze zonden worden verlost en tot God worden bekeerd. Daarmee krijgen we weer iets van het beeld van God terug, maar het zal hier op aarde nooit meer volmaakt worden. Zacheüs werd door de Heere Jezus geroepen om terug te keren, te 'bekeren'. Hij wilde ook weer teruggeven wat hij had gestolen, zie je dat daar weer iets van de 'mooie kleuren' terugkomt?



De Zoon
des mensen
is gekomen om
het verlorene
te zoeken en
te redden.

Lukas 19:10

