

Ha kinderen,

Het verhaal gaat over de barmhartige Samaritaan. Deze man hielp de andere man die in de berm lag en hulp nodig had.

In deze tijd van het corona virus kunnen jij en ik ook doen als de barmhartige Samaritaan. Je kunt vragen of je papa of mama kan helpen, boodschappen doen voor oudere mensen in de straat, kaarten maken voor eenzame mensen of opa en oma bellen, omdat je ze misschien wel niet kan zien. Vertel ze maar gewoon wat jij doet op een dag. Vergeet ook je juf of meester niet die elke week weer paraat staat om je te helpen met je huiswerk. Misschien een pakketje door de brievenbus met je schoolwerk of misschien krijg jij wel online les. Zo kun je zelf misschien ook nog wel wat bedenken, hoe jij in deze tijd andere mensen kan helpen.

En denk dan maar aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wat doet hij? Hij helpt zelfs zijn vijand! Wat doe jij?

Groetjes....

- Gebruik je eigen fantasie en maak een mooie kaart verstuur deze kaart met een leuk verhaaltje.
- Kleur een kleurplaat vouw deze op en stop het in een envelop, verstuur deze mooie tekening.

